



Kære venner af Kirkens Korshær!

”Denne morgens mulighed.  
Hang du fast i glemte dage,  
i en fortid, som kan nage,  
alt bli’r givet nyt tilbage.  
Denne morgens mulighed”

(Johs. Møllehave)

Det er mandag morgen, og jeg sidder i bilen på vejen mellem Viborg og Randers og tænker igennem, hvilke opgaver, der venter mig i dagens løb. Mandag er krea-gruppen i huset for at strikke, dem vil jeg gerne nå at snakke lidt med. Jeg skal have fundet et par vikarer til ugen, og så er der et møde med en jobkonsulent, som gerne vil have en borger i praktik i Kirkens Korshær. Mandag er min ”åbnedag”, og da jeg ankommer til Løgstrupgården bliver jeg mødt af den første frivillige, som allerede står uden for porten og venter på, at der bliver låst op. Vi kommer indenfor, og mens der bliver lavet kaffe og dækket bord til morgenkaffen, tæller jeg omsætningen fra fredagen op og forbereder dagens morgenandagt.

Morgenandagten skal handle om bekymringer. Vort liv kan tage to hovedretninger. Enten går det indad, så livet kommer til at kredse om os selv og alle vore bekymringer – eller også går det udad, så det bliver de andre, der fylder vore tanker. I Bibelen fortæller Jesus os, at vi ikke skal bekymre os for vores eget liv og de ting, vi synes vi har brug for. Vi skal i stedet søge Guds rige. Og Guds rige – det folder sig finest ud i kærlighed til Gud og vor næste, der hvor vi engagerer os i vore medmenneskers liv.

Efter morgenandagt og kaffe går jeg op på kontoret for at få fundet vikarer til senere på ugen. Efter et par opringninger er aftalerne på plads, og jeg tænker lige lidt over, hvor dejligt det er med stor velvilje. Et kæmpe privilegium dagligt at møde frivillige, som den ene gang efter den anden kommer flere gange i løbet af en uge for at hjælpe os med at få hverdagen til at hænge sammen.

Da jeg efterfølgende er på vej op til krea-gruppen, kommer der en mand op ad trappen. Han vil spørge, om vi allerede nu er begyndt at skrive folk op til juleaften. Han vil gerne komme her for at være sammen med andre lige præcis den aften. Derefter kommer de fra butikken for at få vekslet penge. Først på måneden er der store sedler hos kunderne, og vi må jo sørge for, at der kan gives tilbage. På min vej gennem butikken er jeg lige omkring de damer, der passer salget mandag formiddag. Hyggeligt lige at få en lille sludder med dem, og den ene af dem vil gerne hjælpe med at lave juledekorationer til julemarkedet. Hos krea-damerne får vi aftalt, hvornår vi skal bage brune kager til salg på julemarkedet. Der bliver også tid til en kop kaffe og en lille snak om, hvad der rører sig omkring de forskellige. Desuden får vi aftalt, hvem der passer deres bod til julemarkedet. Dejligt ☺

Jeg bliver hentet af damerne fra butikken, da der er kommet en beboer fra ”Hjørnestenen”. De har ringet og aftalt, at en ny beboer, de har fået indskrevet, og som kun har det tøj hun står og går i, må komme hened, og der er brug for at vi hjælper hende med noget skiftetøj og et par sko uden huller samt en jakke til værn mod efterårsblæsten. Det hjælper damerne i butikken med at finde frem.

Efter frokosten kommer jobkonsulenten sammen med en kvinde, som måske skal være hos os i praktik – i første omgang i 3 måneder. Hun har haft en længere sygdom og skal gennem en praktik gerne hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet. I snakken lyder det som en fin løsning, og vi aftaler, hvornår hun skal begynde samt omfanget af arbejdet. Vi går rundt og ser stedet og taler om de mange forskellige opgaver, der er i vores hus.

Da de er gået, går jeg omkring banken med nogle penge, inden jeg går indenfor i Kirkegade for at hilse på de damer, der er på arbejde derhenne. De har lidt udfordringer med dankortmaskinen – det viser sig at være fordi papirrullen er blevet vendt forkert.

Tilbage i Løgstrupgården drikker jeg en kop kaffe med mine kollegaer, inden jeg får en lille snak med damerne, der sætter nye bøger op i bogbutikken om mandagen – og jeg er en tur omkring eftermiddagsholdet i tøjbutikken, inden jeg igen sætter kursen mod Viborg.

Med dette indblik i en arbejdsdag i Korshæren håber jeg, I har fået fornemmelsen af en spændende og afvekslende hverdag med mange gode og meget forskellige møder mellem mennesker. Vi medarbejdere har her i efteråret arbejdet med at tydeliggøre kerneopgaven for vores arbejde. Vi er kommet frem til, at det bl.a. er at danne rum for mening og for fællesskab mellem mennesker. Disse fællesskaber opstår gennem alle de mange aktiviteter og gøremål, og det er en daglig glæde at være en del af det.

Som alle andre år, har vi også i år afholdt forskellige arrangementer for de frivillige. I september måned var der "Medarbejderfest" på programmet. I år fik deltagerne en oplevelse gennem højskoleforedraget "Den der synger, er aldrig alene" med Erik Sommer. Det var sang krydret med anekdoter og erindringsglimt fra en svunden tid – en munter aften. I skrivende stund er der gang i forberedelserne til årets julemarked, som er den 24.11., vi modtager ansøgninger om julehjælp og skal julehygge med vores frivillige.

Tak til alle jer, der gennem økonomiske bidrag, frivilligt arbejde eller på anden måde er med til at gøre arbejdet muligt. **Den 26.11. holder Kirkens Korshær for andet år landsindsamling.** Vi håber meget på, at endnu flere end sidste år vil give nogle timer til hjælp for de fattigste i Danmark, og vi håber, I vil være med til at opfordre folk i jeres netværk til at melde sig som indsamlere på [danmarkmodfattigdom.dk](http://danmarkmodfattigdom.dk). Det er værd at bemærke, at en del af de indsamlede midler går til vores arbejde lokalt her i Randers.

Med disse tanker de bedste hilsner fra Kirkens Korshærs byarbejde i Randers

Inge Rørbæk, Løgstrupgården.



## Byarbejdet i Randers

[www.kirkenskorshaerranders.dk](http://www.kirkenskorshaerranders.dk)



### Løgstrupgården

Vestertorv 16  
8900 Randers C  
Tlf.86420380  
[randersby.kk@gmail.com](mailto:randersby.kk@gmail.com)



### Rytterknægten

Marienburgvej 28  
8930 Randers NØ  
Tlf.86410878  
[rytterknaegten@pc.dk](mailto:rytterknaegten@pc.dk)

## Nyhedsbrev november 2017